

Op kamp

De eerste keer?

Op kamp voor een hele week, we kunnen ons voorstellen dat dat voor de jonge kabouters (en pagadders) direct een lange periode lijkt. Speciaal voor jullie een korte samenvatting van wat er zo allemaal te beleven valt op kamp. Voor meer vragen kunnen jullie natuurlijk altijd een leider contacteren.

Beginnen doen we eigenlijk met het saaiste van allemaal: de lange treinreis naar het verre Limburg. We zitten vol enthousiasme en energie, maar de boze treinconductor zegt dat we braaf op onze plaats moeten blijven zitten. Gelukkig komen we snel aan bij de kampplaats. Enkele minuutjes wandelen, we zien al de vele bossen waarin we de komende dagen kunnen spelen. In de namiddag komen we toe op de kampplaats en we hebben ogen te kort. Een groot grasplein omringd door bos, een gesjorde palenconstructie waar er elke dag een toneeltje is, de kamers en tenten om in te slapen... En vanaf dan vliegt de tijd voorbij. Het hele kamp staat in het teken van 1 thema. De meeste spelletjes gaan over dit thema en elke dag is er een grappig toneeltje waarin de leiders zich verkleeden en een stukje spelen van het verhaal dat 10 dagen duurt. Het thema voor dit jaar blijft nog even geheim, maar we kunnen al verklappen dat het zeker de moeite zal zijn! De vorige jaren waren de thema's Zorro, De Eerste Wereldoorlog en The Power Rangers.

Nog 6 dagen die in het teken staan van spel en plezier. Er zijn bosspelletjes – in een bos dat oneindig groot lijkt in vergelijking met wat we gewend zijn – waterspelletjes bij mooi weer, knutselactiviteiten, gezellige binnenspelletjes, enzoverder. Het is eigenlijk een beetje zoals op zaterdagmiddag of op weekend met de KSA, maar dan minstens 10 keer toffer. Bijna altijd mooi weer en heel lekker eten, onze 6-koppige koksploeg kreeg 3 sterren in de Michelin-gids. Er is ook 1 dag waarop we een hele dag weg zijn van de kampplaats. We trekken te voet naar een meer of zwembad voor een namiddag waterplezier. En van al dat ravotten worden we natuurlijk moe. Elke dag is er dan ook een rustmomentje na het middagmaal. Wat krachten opdoen door even te rusten op de kamer. Een strip lezen, een gezelschapspelletje spelen, of een klein tukske voor wie wil. Klaar om er dan weer in te vliegen. 's Avonds drinken we dan een heerlijke beker warme puddingpap voor we naar bed gaan om goed te kunnen slapen en de volgende dag uitgerust te kunnen beginnen. Tussendoor schrijven we een kaartje naar huis om te laten weten dat we het heel goed stellen. Na enkele dagen krijgen we zelf ook een kaartje van mama en papa. Wat zijn ze toch trots dat we een hele week 'alleen' op kamp durven gaan.

Op de laatste avond volgt dan het spectaculairste moment van het kamp: het kampvuur! Met z'n allen rond het vuur gezellig genieten van de laatste avond samen, want de dag erop moeten we al terug opruimen en naar huis gaan. Nooit gedacht dat het al zo snel voorbij zou zijn! Kamp praktisch

Praktisch

- Kampdata:** Voor Dwergen: van vrijdag 3 tot en met maandag 6 augustus
Voor Kab en Pag: van vrijdag 3 tot en met vrijdag 10 augustus
Voor Jkn, Kn, Jhn: van dinsdag 31 juli tot en met vrijdag 10 augustus
- Kampplaats:** Jefke Van Pimperzele
Bivak Zandhoek – De Oeter
Bergeindestraat tss 40-42
3680 Opoeteren
- Prijs:** Dwg: 50 euro
Kab en Pag: 110 euro
Jkn, Kn, Jhn: 135 euro
- Inschrijven:** Dit kan contant aan de leiders als we bij jullie komen inschrijven. Dit zal in de periode tussen 22 juni en 9 juli zijn. Betalen voor het kamp kan ook via overschrijving. Stort het bedrag dan op het rekeningnummer van KSA Moorslede: BE12 8600 1068 1092 en vermeld: **Kamp 2018 + naam lid + ban (Dwg, Kab, Pag, Jkn, Kn of Jhn).**
- Camion laden:** Maandag 30 juli verwachten we jullie (ook de dwergen, kabouters en pagadders) met jullie bagage aan het lokaal vanaf 15u30. De camion wordt geladen rond 17u. Bereidwillige ouders mogen altijd een handje komen toesteken.
- Vertrek van Jkn, Kn en Jhn**
We verzamelen op dinsdag 31 juli om 09u30 's morgens aan het lokaal. Ten laatste om 10u vertrekken we naar het station om daar de trein van 10u36 te nemen.
Vergeet je lunchpakket niet!
- Vertrek van Dwg, Kab en Pag**
We verzamelen op vrijdag 3 augustus vanaf 09u45 aan het lokaal. Ten laatste om 10u15 vertrekken we naar het station om daar de trein van 10u54 te nemen.
Vergeet je lunchpakket niet!
- Terugkeer**
Dwergen: Op maandag 6 augustus om 14u30 mag je ons verwachten aan het station van Roeselare. De valies kan je later ophalen op het slotmoment van 10 augustus aan onze lokalen ondertussen hoor je ook wie je leiders voor het volgende jaar zullen zijn.
Voor de rest: de terugkeer op vrijdag 10 augustus
Je kunt ons aan het lokaal terug verwachten vanaf 16u30. De terugkeer vanuit Roeselare gebeurt met de Lijnbus. We hopen dat onze verhuiswagen tegen dit uur ook al in Moorslede zal gearriveerd zijn.

Kaartjes

Om een kaartje te verzenden naar huis, vragen wij om enkele euro's mee te geven met uw zoon. We vragen 1 euro voor een kaartje en 0.70 euro voor een postzegel. Gelieve ook zoveel mogelijk zelf de adressen vooraf op de enveloppe of op een blaadje te schrijven.

Voor het thuisfront

Zoals de vorige jaren zorgen wij ervoor dat jullie op de hoogte blijven van het reilen en zeilen op kamp. Dit doen we door opnieuw iedere dag een verslagje te typen en dit onmiddellijk online te zetten (als onze internetverbinding meewerkt). Iedere dag kunt u surfen naar www.ksamoorslede.be en daar lezen wat er zoal te beleven valt in Opglabbeek. Op onze facebookpagina zal waarschijnlijk nu en dan ook een fotootje geplaatst worden.

Voor alle vragen die u nog zou hebben over het kamp kunt u zich steeds wenden tot een KSA-leider.



Wat neem je mee op kamp?

Kledij (alles mag vuil worden!)

- Voldoende t-shirts
- Kousen (zeker voor iedere dag een paar, zeker bij nat weer!!)
- Ondergoed voor elke dag
- schoenen (speelschoenen + wandelschoenen)
- Eventueel laarzen (handig bij nat weer!!)
- Lange broeken
- Korte broeken
- Twee warme truien
- KW of goede regenjas
- Pet (tegen de zon)
- KSA-uniform (dit draag je het best bij het vertrek vanuit Moorslede, zo dat heel het land ziet dat we van de KSA zijn!)

Mogen wij ook vragen om alle kledij (zeker KSA-uniform!!) te naamtekenen. Dit maakt het voor de leiders een stuk makkelijker om bij het opruimen van de kamers de kleren bij de juiste persoon te krijgen!

Slaapgerief (voor dwergen, kabouter, pagadders en jongknappen)

- Bedovertrek
- Kussen en kussensloop
- Slaapzak
- Pyjama
- Misschien wel een knuffel?

Slaapgerief (voor knappen en jonghernieuwers)

- Stevige luchtmatras
- Kussen en kussensloop
- Slaapzak
- Pyjama

Eetgerief (dit alles in een stevige schoendoos of blikken doos mét elastiek!)

- Onbreekbaar bord of gamel
- Onbreekbare beker voor drank
- Onbreekbare beker of gamel voor soep
- Bestek (soeplepel, dessertlepel, vork, mes)
- Minstens (!) twee keukenhanddoeken

Wasgerief

- 4 washandjes
- Enkele handdoeken
- Badhanddoek
- Tandenborstel en tandpasta
- Zeep of douchegel
- Shampoo
- Kam
- Eventueel sleffers (gemakkelijk om naar douche te gaan)

Enkel voor knapen en jonghernieuwers

- 20 euro zakgeld
- Zaklamp
- Aardappelmesje
- Fiets die in orde is (remmen, lichten, reflectoren,...) + reserveband

Varia

- Lunchpakket voor op de trein
- Zwemgerief
- Duikbril
- Zak (linnen zak/vuilzak) voor het vuil wasgoed
- Drinkbus
- Enkele wasknijpers (om iets te drogen te hangen)
- Identiteitskaart/kids-ID (af te geven aan de leiding bij vertrek)
- Eventueel voorgeschreven etiketten met adressen voor de postkaarten
- Schrijfgerief voor het eventuele schrijven van postkaarten
- Geld om kaartjes/postzegels te kopen (liefst gepast, een kaartje kost 1 euro, een postzegel 70 cent)
- Eventueel medicatie (dit liefst af te geven, met uitleg, aan leiding)
- Eventueel strips of ander vermaak voor tijdens de platte rust of de reis (uno, kaarten,...)
- Goed humeur

Wat neem je niet mee op kamp!

- Alcoholische dranken
- Sigaretten
- Drugs
- Gsm (de leiders van knapen en jonghernieuwers maken hieromtrent afspraken)
- spelconsoles
- Dure voorwerpen
- Slecht humeur
- Snoep: onze koks zullen ervoor zorgen dat uw zoon iedere dag zijn buikje rond kan eten. Snoep dat toch in de valies belandt, zal door de leiders worden afgenomen en verorberd.